

# Riva murar och bygga broar

Det byggs murar på flera håll i världen i vår tid. Alla är de ägnade att skilja människor från människor. Somliga utgörs av taggtrådsstängsel som löper mil efter mil, från horisont till horisont. Andra är svårforcerade murar av betong. Härtill kommer alla de elektroniska spärrar och visumregler som omöjliggör för människor att lämna misär och slum och söka sig till ett bättre liv i något rikare land. Kanske är dessa murbyggen en nutida motsvarighet till den *limes* (latinets ord för gräns) som det romerska riket byggde för att hindra germanfolken att komma innanför imperiets gränser för nu ungefär 1.800 år sedan. Trämurar och tätt anlagda bevakningstorn sträckte sig från Rhens utlopp i Nordsjön ända fram till Svarta havet. Limesstrategin misslyckades med tiden. Den måste successivt överges. Den drama-

tiska folkminskningen inom riket gjorde att man behövde "barbarerna". Utestängningspolitiken förvandlades till en för romarna själva skadlig instängning av sig själva. Stora delar av romarriket fick med tiden starka inslag av germansk befolkning som snart började tala det latin som kom att utvecklas till italienska, franska och spanska. (Många *trängde* sig förstås in i kraft av sin egen militära styrka.) Germaner blev efter ett antal generationer en viktig del av det kulturbärande skiktet i det Europa som växte fram på det gamla romerska rikets mark.

Nog finns vissa likheter mellan den exkluderande säkerhetspolitik som romarna en gång försökte sig på och den vi ser i vår nutida värld.

Det metallstängsel som byggts längs gränsen mellan USA och Mexico har blivit kallad "Dödens mur". Många

utfattiga mexikaner och centralamerikaner överlever inte de strapatsfyllda försöken att ta sig in i USA för att arbeta där. Många dör i öknen eller vid den "limes" som nu löper längs Mexicos gräns. I oktober förra året samlades 900 personer, representanter för 150 ideella organisationer från olika länder, för att i helt icke-våldsliga former manifesterat sitt motstånd mot denna mur. Detta var det första "Border Social Forum". Det skall följas av flera både i Latinamerika och på andra håll i världen.

Enligt devisen "Riva murar – bygga broar" - vår förre ordförande Ragnar Lagerström sätt att formulera Agniss uppgift - bidrog vår förening ekonomiskt till att en svensk sociolog och fredsarbetare, Azril Bacal, kunde aktivt närvara vid denna manifestation. Den ägde rum i den mexikanska gränsstaden Ciudad Juárez.

*Bo Nylund*