

främlingshat och rasism finns i Europa. Vi måste privat vara vaksamma också här hemma. Den som vill veta mer om EG-frågan hänvisade Anders till UD-boken "Konsekvenser

av svenskt EG-medlemskap", som utkom i maj 1991. Boken kan beställas från UD:s Informationsbyrå, telefon 08-786 67 16.

Erik Österberg

Julhälsning till Agnis vänner

För några veckor sedan kom ett brev till oss från vår vänby i Guatemala. Brevet var riktat till Åke Falk, om vilken man visste att han var svårt sjuk. I brevet står:

"Vi minns när ni kom till oss på 70-talet. – Pasác var den gången en fattig by, fattig i fråga om organisation, fattig i utbildning och i allt. Det fanns knappt ens en vilja att satsa på förändring. I dag har vi egen skola, dricksvatten, lastbil, elektricitet etc. Byn rymmer fem organisationer som arbetar tillsammans för att åstadkomma en god utveckling.

Hela denna utveckling som vår by har uppnått, har skett tack vare det samarbete vi haft med Agni. Vi ber till

det Högsta Väsendet att han välsignar er."

Åke Falk hann tyvärr inte få det varma brevet från Pasác. Men det är ett fint äreminne över vår föreningens nu hädangångne hedersledamot. Brevet är också ägnat att stärka alla Agnis vänner och stödjare i känslan av att också relativt små insatser kan betyda mycket om den goda viljan är uthållig.

Inför den jul som nu närmar sig, går mina tankar till alla de platser ute i världen, där vi är närvarande med våra tankar, bekymmer och biståndsmedel. Om några av dem vet jag vad som händer där just nu. Dan Forssman och Ove Ekström håller på med översynen av solfångarsystemet vid Maxenakliniken. De monterar också en ny och

mindre anläggning för att åstadkomma duschmöjligheter i det annex där personal bor. Rätthjälpsinstitutet FESPAD i El Salvador inleder i dag viktiga kurser för fattiga människor som skall hjälpa dem att ta tillvara sina lagliga rättigheter. Vid barnhem i Polen fungerar handikapphjälpmedel och praktiseras nya sätt att relatera till gravt handikappade barn. Vår tidnings tidigare redaktör Anders Hagman befinner sig i Centralamerika på ekumeniskt uppdrag för att samordna en fredskonferens för hela regionen.

Så lyser små ljus i vinterdunklet. Människor tänker på varandra över oceaners avstånd. Det var väl ungefär så som Örjansgården ursprungligen var tänkt.

Med stor tacksamhet tänker jag på alla de människor i vårt eget land som med sina gåvor gör det möjligt att skapa alla dessa kontakter.

Till föreningens vänner och stödjare riktas ett varmt tack för allt ni gör. Alla tillönskas ni en god helg och ett gott 1992.

*Örjansgården
den 8 november 1991
Bo Nylund*